

## **Και οι μαθητές υπερεργάζονται**

Δημοσιεύθηκε από πεινάλεων - 12/06/2009 16:01

---

11 ώρες τουλάχιστον ημερησίως εργάζονται οι μαθητές/τριες μας με πληρωμή την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, την απαξία της γνώμης τους και τον πειθαναγκασμό τους απο τους ενήλικες. Χάνουν έτσι τη δημιουργικότητα, τη συλλογικότητα, την ευαισθησία και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους που τους προσφέρει το παιχνίδι και ο ελεύθερος χρόνος. Μη παραπονιόμαστε που οι νέοι άνθρωποι είναι παραδομένοι στην αναπτυξιολατρεία, στην κοινωνική απάθεια και στον ατομισμό. Τους κατασκευάζουμε εμείς στα σχολικά κελλιά.

=====

## **Απ:Και οι μαθητές υπερεργάζονται**

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 12/06/2009 17:30

---

Οι Έλληνες μαθητές όντως είναι οι πλέον βαριά εργαζόμενοι και με τεράστιο ψυχολογικό κόστος. Κάποτε πιστεύω να αλλάξει αυτό το απηρχαιωμένο εκπαιδευτικό μας σύστημα και να βλέπεις στα μάτια των παιδιών την αγάπη για μάθηση μέσα από το σχολείο και όχι την αηδία και απαξία γι αυτήν.

=====

## **Απ:Και οι μαθητές υπερεργάζονται**

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 08/10/2009 06:17

---

<http://i36.tinypic.com/9sfb4i.jpg>

Παιδεία!!!!!!

=====

## **Απ:Και οι μαθητές υπερεργάζονται**

Δημοσιεύθηκε από Margo - 08/10/2009 09:16

---

Θα ήθελα να προσθέσω έναν επίσης τίτλο των μαθητών του σήμερα:  
Των Μαθητών "Αχθοφόρων".

Έχετε δοκιμάσει να σηκώσετε μαθητική τσάντα, όχι μεγάλων τάξεων, αλλά από Α' - Γ' Δημοτικού; Και όχι μόνο να σηκώσετε αλλά ταυτόχρονα να ανεβείτε και 2 σκάλες από περίπου 10 σκαλοπάτια την κάθε μια?

Σας απαντώ εγώ: Δεν θα τα καταφέρετε. Κι αν το κατορθώσετε θα έχετε σίγουρα μετά βλάβη στους τένοντες και σκολίωση στην πλάτη.

Η λύση θα μου πείτε τσάντες τρόλλεϋ. Βέβαια... τις αλλάξαμε σε τέτοιου τύπου από τις πρώτες μέρες, αλλά που να τις τραβήξουν, στα ανύπαρκτα πεζοδρόμια με τα χίλια δυο εμπόδια από τα παράνομα παρκκαρισμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια, τα σκουπίδια και τις ακαθαρσίες των σκύλων;

"Τόσο βαρύ είναι το σχολείο μαμά;" ερώτηση των παιδιών μου.

=====

## **Απ:Και οι μαθητές υπερεργάζονται**

Δημοσιεύθηκε από NTINA - 08/10/2009 09:44

---

Ηλιαννα Πειναλεων και Μαργκο ,μεσα σε πέντε σειρες καλύψατε τα περισσότερα προβλήματα των νεων ανθρώπων.

Με επιασε θλιψη διαβαζοντας σας και ας μην εχω παιδια ,εξ αλλου κατα τον Πλατωνα ,οποιοδήποτε παιδι που θα ειχε την ηλικια του παιδιου μου,ειναι παιδι μου.

Διαβαζα προ ημερων τα αποτελεσματα μιας ερευνας του Παντείου Πανεπιστημίου, κοινωνικά τρομαγμένοι αλλά και αμήχανοι απέναντι στα μεγάλα προβλήματα της εποχής εμφανίζονται οι νεοί σημερα, αναφερει η ερευνα .Επισης οι μαθητές ισορροπούν ανάμεσα στο «άσπρο» και στο «μαύρο», ανάμεσα στο «καλό» και στο «κακό», ανάμεσα στον κυνισμό της εποχής και στον ρομαντισμό της ηλικίας τους. Δεν είναι ούτε συντηρητικοί ούτε προοδευτικοί. Δεν είναι διεφθαρμένοι, όπως δεν είναι και αθώοι. Δεν ενθαρρύνουν τον κοινωνικό δαρβινισμό, αλλά ταυτόχρονα ξέρουν καλά πως για να «πετύχουν» πρέπει να υπακούσουν σε συγκεκριμένους κανόνες. Εφηβοι-ενηλικοί, έφηβοι που κλήθηκαν να γίνουν καταναλωτές προτού διαβούν το κατώφλι των 18, καταβάλλουν προσπάθεια να βρουν το στίγμα της δικής τους γενιάς. Τα παιδιά δεν θέλουν απαγορεύσεις, επιζητούν απλώς όρια. Τα όρια εκείνα που θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν ως υγιείς προσωπικότητες, χωρίς να καταπνίξουν πρωτοβουλίες, επιθυμίες και ανάγκες. Τελούν εξάλλου σε σύγχυση σε πολλά από τα κοινωνικά ζητήματα απέναντι στα οποία καλούνται να τοποθετηθούν. Ενώ θέλουν μια πιο φιλελεύθερη παιδεία στα σχολεία, θέλουν και συστηματική αστυνόμευση, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τις ατομικές ελευθερίες. Διολισθαίνουν σε πλήθος αντιφάσεων, «κληρονομιά» ίσως από γονείς αλλά και καθηγητές. Ποιος άλλωστε μπορεί να αρνηθεί την ιδεολογικοπολιτική σύγχυση ως σημείο των καιρών;

=====